



Läs mer om hur du kan bidra till att fler sjuka barn får uppfylla sina drömmar på: henriksuperman.se

Vännerna startade en stiftelse för att hedra HENRIK

Hoppas att det finns sushi i himlen!

Cancersjuka Henrik Ekelund hade en dröm. Att få gå in på fotbollsplanen med sin store idol Zlatan. Men Henrik hann aldrig göra det innan han gick bort, bara sju år gammal. För att hedra och minnas Henrik startade Stefan Langåker, tillsammans med vänner till familjen, en stiftelse i Henriks namn så att cancersjuka barn kan få uppfylla sina drömmar.

TEXT: PAULINA HOLKENBERG FOTO: PAULINA HOLKENBERG, THOMAS BRORSON

Han var en superman! Så beskriver Stefan Langåker Henrik. En superman som alltid var kvar längst på studs mattan, långt efter att alla andra barn tröttnat på att hoppa. Det var inget annorlunda med Henrik, han var en glad pojke som gillade fotboll, kalas och sushi. Bortsett från att han inte hade något hår på huvudet, så såg man inte att Henrik var sjuk.

Men Henrik hade varit sjuk sedan två års ålder. Sjukdomen yttrade sig i knöl som växte ut på huvudet. Föräldrarna trodde först att han hade slagit huvudet, men besök hos läkare visade att han hade fått neuroblastom, en tumör i nervvävnaderna.

– Det är en ovanlig form av cancer som kommer och går, berättar Stefan. Henrik fick cellgifter, blev bättre, fick ett återfall, för att återigen bli bättre och sedan förbli sjuk.

– Efter att han tillfrisknat andra gången började vi kalla honom för Superman och sedan dess har det hängt kvar. Han är en Superman, därför fick stiftelsen, som Stefan startat tillsammans med fem andra familjer, heta just Henrik Superman Ekelund.

Stiftelsen samlar helt ideellt in pengar så att sjuka barn ska få uppfylla sina drömmar. Stiftelsens slogan "ett friskt barn har tusen önskningar, det har ett sjukt barn också", säger en hel del.

Tack vare de två miljoner kronorna som organisationen har samlat in under sina fem verksamma år har de kunnat uppfylla 35 barns högsta önskan. Önskningarna, stora som små, har varit allt från att hoppa fallskärm och åka till Legoland till att få en alldeles egen hund.

– Familjen utsätts för en otrolig påfrestning när ett barn blir så sjukt, säger Stefan.

Förutom det emotionella är det också en tuff ekonomisk utmaning.

– Du spolas mellan himmel och helvete. För att inte tala om påfrestningarna för äktenskapet, säger Stefan och berättar att många äktenskap inte håller efter en sådan kris som infinner sig när ett barn går bort.

– Det är en skön känsla att kunna hjälpa en familj med något som de inte kunnat göra tidigare, utan att förvänta sig något i gengäld. Ett "tack" är en stor belöning, säger Stefan.

Zlatan stora idolen

Henrik var en aktiv pojke som spelade fotboll i MFF:s pojklag.

– Hans högsta önskan var att få gå in på planen tillsammans med sin stora idol Zlatan Ibrahimović under en VM-match, berättar Stefan.

Under den tid Henrik var som mest sjuk hade Zlatan precis blivit kontrakterad hos fotbollsklubben Inter. Genom en bekant till Henriks mamma fick Zlatan reda på att Henrik låg inlagd på sjukhus, med bara en kort tid kvar att leva. Han skickade då en av sina signerade matchtröjor och skrev "Jag är din idol - men du är min".

– Sedan dess har det kommit en tröja från Zlatan varje år, säger Stefan och ler.

Stefan beskriver Henrik som en energifull kille som aldrig gnällde över sjukdomen. För sin ålder var han väldigt medveten om vad döden innebar och att han en dag skulle gå bort.

Stiftelsen Henrik Superman



Hjälper cancerdrabbade barn och deras familjer

Han visste nog mer om döden än han ville sken av.

Sjukhusbesöken blev allt tätare och Henrik stötte andra jämnåriga drabbade som blev hans kompisar. Men även föräldrarna till de många barnen fann varandra i form av stöd och förståelse.

De började kalla sig för Ånglamammorna, säger Stefan och berättar att de fortfarande träffas då och då för att stötta och prata med varandra.

Sommaren 2005 var en kanonsommar.

Stora semesterfirare njöt av det underbara värdet. Men i familjen Ekelund var det katastrof. De hade fått veta att Henrik bara hade tre månader kvar att leva.

Den sista gången han var hemma åkte familjen till Henriks favoritsushirestaurang.

Henrik älskade sushi och var ofta där, så ofta att familj hade lärt känna ägarna till restaurangen. Han beställde in ett stort fat med sushi i regnbågens alla färger.

Men Henrik kunde inte äta något, istället satt han och tittade på alla bitar och hoppades att det skulle finnas sushi i himlen.

Den 14 november 2005 dog Henrik på sjukhuset, omgiven av sin familj.

På begravningen serverades sushi.

Och än idag, nio år efter Henriks bortgång



träffas Stefan och ett gäng, en torsdag varje månad och äter sushi på Henriks favoritrestaurang.

Frisk är att vara rik

Förutom den enklare torsdagssushin anordnar stiftelsen större fester två gånger om året för att hedra och minnas Henrik. Festerna finansieras, precis som allt annat i stiftelsen, av sponsorer.

– För oss är det viktigt att arbeta nära sponsorererna. Varje gång någon gett ett bidrag skickar vi ut mejl där vi berättar vad pengarna använts till.

Stiftelsen är bland annat förmånstagare till en fotbollscup i Åkarp, Henrik Superman

Cup och sponsrad Charity Ride, en insamling som förra året slutade på 110 000 kr.

– Men man behöver inte göra mycket för att hjälpa till, påpekar Stefan. Du kanske ska anordna en loppis och vill bidra med överskottet.

Eller så kan man göra som 7-åriga Tilda och 11-åriga Lukas som uppmanade sina kompisar att skänka pengar till Henrik Superman Ekelund istället för att köpa presenter till henne inför hennes födelsedagskalas.

– Att vara frisk borde vara värt mer. Folk investerar i prylar och saker, men de tänker inte på att investera i att vara frisk.

Stefan berättar att han i sitt arbete som ekonom ofta träffar människor som vill investera och utveckla sina företag för att berika sina liv. Men människor som inte investerar i att vara friska blir bara kortsiktigt rika.

– Det är skönt att bryta det materiella och jobba med mjuka värden då och då. Jag får inte betalt för att göra det här, men jag får massor av energi!

Jag frågar Stefan var han tror att Henrik finns idag. Han tittar på mig, länge och tänker noga efter innan han svarar.

– Jag tror att han finns med oss. Runt omkring oss, som en påminnelse när vi är för materialistiska och springer för fort. □